



Fred Karregat toont met gepaste trots de beker behorende bij de eerste plaats.

EDVO Nachtmarchon: mega spektakel

Zaterdag 20 januari jl. is er weer een superspektakel georganiseerd bij zwemvereniging EDVO. Na 10 jaar is er eindelijk weer een "nachtmarchon" gezwommen in zwembad de Waterdam. Om 16.00 uur werd de opening gedaan met een estafette waar alle leden van EDVO aan konden deelnemen. Jammer was dat hier weinig animo voor was vanuit de recreatieve afdeling maar dat kon de pret niet drukken. Om 16.30 uur werd dan echt begonnen met de marchon. Er waren 6 ploegen met ieder 6 zwemmers en ieder moest proberen in 10 minuten zo veel mogelijk banen te zwemmen. Nou, iedereen zwom alsof er een school piranha's op de hielen zat. Wat een toppers. Ook voor de jongste deelnemers was een telling van 28 banen in 10 minuten heel normaal.

Na dit blok werd het zogeheten oberspel gespeeld. In banden met een dienblad met bekertjes een estafette zwemmen. Een superrace. Daarna was een vrije indeling die gemaakt werd door de teamleider. Toen kwam het zware gedeelte. Om 19.15 uur tot 20.45 uur moest iedereen 15 minuten achter elkaar zwemmen. Daar scoorde men zo'n 46 banen. De tellers bij de startblokken moesten dan ook continu bij de les blijven om alles goed te kunnen turven want voordat je het wist kwamen ze weer voorbij.

De organisatie had na dit zware deel een ander geintje in petto. Men moest gekleed, aan elkaar vast zwemmen. En niet gewoon even naar de overkant. Nee..... Ook even aan elkaar vast, gekleed door een hoepel. Een ontzettend zwaar onderdeel. Hierna gewoon weer 10 minuten zwemmen en daarna, omdat de verzuring nog niet helemaal was ingetreden, twee keer 5 minuten trappelen, met een plankje

en een waterendje op je hoofd. Dit onderdeel was voor enkele geoefende zwemmers toch wel moeilijk en kregen dus ruzie met de eendjes. Jack Guijt dacht slim te zijn en bond de eend vast onder zijn zwembril. Maar helaas, de organisatie had het in de gaten. Dus Jack, helaas eendjeskaas.

Einduitslag

Als afsluiting nog even een estafette zodat de jury de einduitslag bekend kon maken:

6e plaats voor de ploeg van Mireille Steur met Jack Guijt, Richard Veerman, Esther Mol, Nick Schilder en Esther Kwakman.

5e plaats voor de ploeg van Monique Tol met Kees Veerman, Jenny de Does, Joyce Geschiere, Bryan Kroon en Linsey Schilder.

4e plaats voor de ploeg van Peter Steur met Ingrid de Does, Remco Tol, Wendy Veerman, Elise Keizer en Janine Kroon.

3e plaats voor de ploeg van Johan Steur met Pieter Plat, Rob Tol, Sandra Kok, Angela Tol en Shannon Karhof.

2e plaats voor de ploeg van Andre Buijs met Fred Bond, Rick Bond, Agnes de Does, Robin Schilder en Manon Sier.

1e plaats voor de ploeg van Fred Karregat met Carlo Smit, Ruben Tol, Johan Bont, Winnie Sier, Esther Schilder en Rosa Veerman.

Deze toppers kunnen terugkijken op een supergezellige, sportieve avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. Daarom bij deze een groot compliment aan de organisatoren Ingrid de Does en Esther Veerman. Klasse meiden.

Ook grote dank aan alle vrijwilligers voor deze avond en aan alle sponsors:

Bakkerij Konings, Slagerij Bakkertje, Slagerij J&J, Slagerij de Keurslager, Groenten en Fruit Klaas Leek B.V., Freek Schilder B.V., Hotel Spaander en de Gebroeders Bont.

We kunnen zeker stellen dat de eerste nachtmarchon van deze eeuw een groot spektakel is geweest!